

## Marcel de Groot – Wachten op de trein (1995)

Ben jij mijn stad, zo koud en kil  
Je grachten en je straten  
Van god en mens verlaten  
Je kroegen leeg, je klokken stil  
Het is zo vroeg, nog nauwelijks licht  
Ik hoor de vogels fluiten  
Ik ril en stap naar buiten  
En de deur slaat als een valbijl dicht

Het is lente en ik moet vrolijk zijn  
Maar na een nacht als deze  
Kan ik slechts dronken wezen  
En wachten op de eerste trein

Hoe kan een nacht zo donker zijn  
Zal ik het ooit vergeten  
Ik had het kunnen weten  
Dat dit de laatste keer zou zijn  
Toch had ik nooit nee nee nooit van jou gedacht  
Dat jij na al die dagen  
Me zo maar weg zou jagen  
Wat had je dan van mij verwacht

Ik voel me naakt hier op dit plein  
Dat in de vroege morgen  
Nog voor geen troost kan zorgen  
Dus rest me slechts de eerste trein

Ik ben alleen en zo alleen  
Blijf ik met al mijn zorgen  
Hier in de kille morgen  
Ga ik gewoon maar ergens heen  
Hoe erg ik alles nu ook vind  
Ik zal je wel vergeten  
Want nu pas kan ik weten  
Niet nee niet ik, maar jij was nog een kind

Toch konden wij gelukkig zijn  
Zolang totdat we samen  
Tot de ontdekking kwamen  
We nemen niet, o nee we nemen niet dezelfde trein