

Willem Duyn – Ik neem de eerste trein naar Zandvoort (1983)

't Is lekker weer, ik neem de eerste trein naar Zandvoort
Dat lijkt me geen gek idee, een dagje Zandvoort aan zee
Ik laat me vandaag een keertje openbaar vervoeren
Want ik moet er eens uit, een beetje zon op m'n huid

De auto laat ik staan, die wil ik ook eens verwennen
Rijen in een trein, dat wil ik ook leren kennen
Met een sneltreinvaartje koop ik een sneltreinkaartje
Dat brengt dan weer wat centen in het spoorweglaasje
Ik ben nog net op tijd, de trein is nog niet vertrokken
Dat kan ook niet want iedereen die is nog aan 't knokken
Er is misschien een plaatsje in de restauratie
Maar dan moet ik snel zijn anders kleun ik mis

O wat een lol in de eerste trein naar Zandvoort
Ik kan toch beter voortaan met m'n ouwe autootje gaan
Dit hou ik niet uit, ik kan niet voor- en ook niet achteruit
Want ik zit klem tussen de deuren, o o hoe kom ik hier uit

Twintig man in 1 coupe, da's doffe ellende
Ik breek zowat m'n nek over de troep, wat een bende
Een kind begint te krijsen: mutti, ich mus scheissen
En gaat dan met 1 vinger op z'n broek staan wijzen
Ergens in een hoek begint het zachtjes te roken
Waarschijnlijk heeft daar iemand een sigaar opgestoken
't Is net een dwaze film, nee, da's niks voor Willem
Ik lig toch liever bij m'n eigen in de tuin

Kommer en kwel in de eerste trein naar Zandvoort
Nee, dit doe ik niet meer, voor mij geen volgende keer
Ik blijf voortaan thuis, lekker zitten bij de radio
En de eerste trein naar Zandvoort die krijg je van me cadeau