

Lenny Kuhr – Dromentrein (1983)

Kun je nog niet slapen
Veel te vroeg naar bed gegaan
Wil de slaap niet komen

Toen ik nog een kind was
Zei m'n vader: "Als je slaapt
Komt de trein
Naar dromenland"

O wo oe wo oe he
Mag ik nog 1 keer mee
(Maak dan geen geluid)
Ik wil zo graag weer mee
(Draai de wereld uit)

Nachten lang
Heb ik ze geteld
De bloemen op 't behang
Wachtte ik vergeefs
Op wat niet kwam
Waar zou die zijn
Die dromentrein

Wil je nog wat drinken
Warme chocolademelk
Luister naar de bomen

Toen ik nog een kind was
Zei m'n vader: "Slaap gerust
Daad'lijk komt
De dromentrein"

Ochtendstond
Wel duizend schapen
Tel ik op 't plafond
En ik hoop nog steeds
Dat hij weer komt
Wie weet hoe laat
Die trein nog gaat

O wo oe wo oe he
Mag ik nog 1 keer mee
(Zachtjes klinkt het sein)
Ik wil zo graag weer mee
(Van de dromentrein)