

Maarten Peters – De treinen hebben kleur (1999)

Heb ik dit niet al eens eerder gezien, beelden in zwartwit, stil, anoniem
Foto's uit een donkere tijd, gezichten vol met angst en eenzaamheid
Hebben wij elkaar niet ooit eens beloofd
Dit nooit meer, het duivelsvuur gedoofd
Nooit meer doen als of je het niet ziet
Nooit meer zeggen: "god ik wist het niet"

Maar de treinen hebben kleur, de treinen hebben kleur
Dit is geen verleden tijd, dit is onze werkelijkheid de treinen hebben kleur

Heb ik dit niet al eens eerder gehoord
Beloftes aan een volk, dat wordt vermoord
Lege woorden praten met het kwaad voor miljoenen kwam het weer te laat
Heb ik dit niet ooit eens eerder gedacht jij en ik huilen in de nacht
Vluchtend voor het beest op zijn helse troon
's Morgens nat bezweet, 't was maar een droom

Maar de treinen hebben kleur, de treinen hebben kleur
Dit is geen geschiedenis dit wordt hier en nu beslist de treinen hebben kleur

En elke 4 mei, 1 minuut herdenken wij nooit meer dat is geweest
Morgen is het feest

Maar de treinen hebben kleur, de treinen hebben kleur
Geen oude foto's van welleer, nee die doodswagon rijdt weer
De treinen hebben kleur