

Texas Kitty – De spooktrein (1958)

Het spookt in Texas
Het is een spooktrein
Hij rijdt door de nacht
Die trein in Texas
Wordt nog steeds aan het station verwacht

Er was een cowboy, jong en wild
Hij hield van het avontuur
Eens stal hij voor de grap een trein
Verdween in het nachtelijk uur
Een ongeluk dat werd gevreesd
Want hij keerde niet weer
Maar sinds die tijd bij middernacht
Dan klinkt het keer op keer

Het spookt in Texas
Het is een spooktrein
Hij rijdt door de nacht
Die trein in Texas
Wordt nog steeds aan het station verwacht

Een trein die davert langs de lijn
Het is trein nummer tien
En op de zwarte loco kun je dan die cowboy zien
Zijn haren wuiven in de wind
Zijn ogen zijn vol vuur
Een rookwolk blijft slechts achter
En dan klinkt in het nachtelijk uur

Het spookt in Texas
Het is een spooktrein
Hij rijdt door de nacht
Die trein in Texas
Wordt nog steeds aan het station verwacht

Waarheen reed toch die loco
Met die dwaze blonde man
Die mensen weten nu wel
Dat hij meer dan schieten kan
Het volk in Texas slaapt niet meer
Zij waken bij het spoor
Maar elke midnacht klinkt dezelfde
Kreet weer in ons oor

Het spookt in Texas
Het is een spooktrein
Hij rijdt door de nacht
Die trein in Texas
Wordt nog steeds aan het station verwacht