

## **Marc Winter – De overwegwachter (1975)**

Z'n leven lang had hij op wacht gestaan  
En steeds op tijd de bomen dichtgedaan  
En 's nacht stond hij daar plichtsgetrouw alleen  
De treinen raasden veilig langs hem heen

Hij woonde in een huisje aan het spoor  
Geen dag dat hij z'n waakzaamheid verloor  
Hij was daar als een baken voor de stad  
Een taak waarvoor hij alles overhad

Op en neer en op en neer  
De overwegwachter, hij is niet meer  
Open dicht en open dicht  
Zo deed hij daar jaren z'n plicht

Toen kwam een korte brief waarin hij las  
Dat hij voortaan niet langer nodig was  
Hij werd vervangen door een automaat  
En zo stond hij toen plotseling op straat

Hij was te oud om nog wat nieuws te doen  
En kreeg daarom vervroegd z'n klein pensioen  
Hij kwijnde langzaam weg in stil verdriet  
Want ach z'n werk vergeten kon hij niet

Maar elke dag stond hij toch weer aan 't spoor  
Geen trein die hij nog uit 't oog verloor  
Maar eens stond hij daar niet meer aan de baan  
Die dag was hij toen zelf op reis gegaan

Hij was vertrokken voor z'n laatste reis  
De laatste trein naar 't hemels paradijs  
Waar steeds de spoorwegbomen opengaan  
Voor hem die trouwe z'n plichten heeft gedaan