

Normaal – De laatste trein (1991)

Ik ston op 't station te wachten op de laatste trein
Ik was in gedachten en ik vuulen mien fijn
Ik was wat zenuwachtig, de trein hiel endelijk stil
Ik kek heel andachtig, moar oh wat 'n bittere pil

I-j waren der niet i-j waren der niet
I-j hebt mien loaten wachten
I-j waren der niet i-j waren der niet
Alhoewel ik noar ow smachten

De trein vertrok heel langzaam richting horizon
Ik kek 'm noa, zover ik kieken kon
't Station was uutgestorven en ik had vol verdriet
Mien nacht was weer bedorven, want i-j, i-j waren der niet

Tsjoek, tsjoek tsjoeketsjoektrein
Woar bleef i-j met mien deerntjen klein
I-j hebt eur weer niet metgebracht
En ik bun weer alleen vannacht

Ik nam een enkel reisjen richting grote stad
Noar 't adres woarvan i-j mien geschreven had
Moar toen ik an de bel trok
D-j der niemand los
Zodat ik onverrichterzake weer noar huus toe mos