

## **Guus Meeuwis & Vagant – Centraal Station (1996)**

Tochtige plaatsen, lange gangen  
Een koude hal, een kille sfeer  
Glazen loketten, stenen trappen  
Een overkapping tegen slecht weer

Golven forenzen, een moeder met kind  
Een ouder paar, een man met een boek  
Een baasje met hond en een conducteur  
Potloodventer in een donkere hoek

Centraal Station, vol met beelden en vol met geluid  
Maar ik zie je nog voor me als ik m'n ogen sluit

Gele monsters, blauwe strepen  
Een sein op rood, een licht op groen  
Een locomotief, een treinwagon  
Motoren die zoemend hun werk doen

De trein vertrok, ik voelde me klein en leeg  
Toen ik hier alleen, toen ik hier alleen achterbleef  
En ik bel zodra ik er ben, en ik schrijf je iedere dag  
Een wuivende hand uit het raam, was het laatste wat ik zag

Maar ik zie je nog voor me als ik m'n ogen sluit